

Nieuwsbrief

Dec. 2012 - 15e jaargang nr. 4

Tekst: Frits Ozinga en Dirk Jan de Haan Foto's: ©djh

Korenmolen "De Zwaluw"



Beste molenvrienden,

Wisselen van de wacht

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Vijftien jaar lang heb ik u voorzien van nieuws en weetjes over molen De Zwaluw. De eerst jaren heb ik het alleen gedaan. Tien jaar geleden, in 2002, tijdens een lange vakantie reis nam Dirk Jan het schrijven van de Nieuwsbrief van mij over. Aanvankelijk tijdelijk maar al snel na mijn terugkomst gingen wij samen verder waarna Dirk Jan de lay-out voor zijn rekening nam en tevens de fotografie voor de nieuwsbrief verzorgde. De nieuwsbrief kreeg meer kleur. Bij de vrienden werd het goed ontvangen. We kregen erg veel positieve en leuke reacties. Ook bemerkten we dat de nieuwsbrief in een behoefte voorziet en een bindend effect heeft tussen de molen en onze lezers. Was de nieuwsbrief aanvankelijk bedoeld voor medewerkers en vrienden van de Zwaluw, al na korte tijd genoot de nieuwsbrief ook belangstelling van molens in de regio en dat is ook vandaag nog steeds het geval. Als ik aan een nieuwe nieuwsbrief begin bekruip mij al enige tijd het gevoel dat ik als het ware ronddoel in een spiegelpaleis. Stel je voor, je kijkt om je heen en ziet rondom slechts jezelf en er is geen uitgang, je botst voortdurend tegen je eigen spiegelbeeld aan, dat gevoel. Zoals ik mijzelf zie in het spiegelpaleis zo zie ik in wat ik schrijf vaak dezelfde onderwerpen voorbijkomen. Nu, na vijftien jaar schrijven en zestig nieuwsbrieven verder, bekruip mij het gevoel dat ik niet meer vernieuwend kan zijn. Voor mijzelf heb ik het gevoel dat alles al eens is geschreven. Ik heb het overigens in al die jaren met veel plezier gedaan. Nu komt daar een einde aan. In goed overleg is besloten dat de redactie van de nieuwsbrief met ingang van het nieuwe jaar gevormd gaat worden door Anke Sterk, Annet Wijnia en Dirk Jan de Haan die evenals voorheen tevens de lay-out en de fotografie verzorgt. Het betekent overigens niet dat ik geen deel meer uitmaak van het molenbestuur. Ik blijf mij inzetten voor het behoud van onze molen en hoop u daar nog vaak aan te treffen.

Een eerste bijdrage van Annet Wijnia vindt u vandaag al elders in deze nieuwsbrief.
(Frits Ozinga)

Nieuw bestuurslid

Al geruime tijd bestaat binnen het bestuur een vacature. Onlangs hebben wij Marius van de Groep bereid gevonden die vacature op te vullen en met ingang van het nieuwe kalenderjaar het penningmeesterschap van de molen op zich te nemen. Eerder al heeft Marius blijk gegeven van betrokkenheid bij activiteiten binnen de gemeente. Zo was hij ondermeer betrokken bij de activiteiten in het kader van Hasselt 750 jaar stad. Marius behoort met zijn 49 jaar tot de jongste in het team. Vanaf deze plaats heten wij hem van harte welkom en wensen hem succes toe in zijn nieuwe functie.

Het jaar wegmalen

Op zaterdag 29 december houden de molenaars hun traditionele inloop avond. Zij continueren daarmee het succes van de voorgaande jaren. Er heerst zoals altijd een gezellige sfeer en bij de deur komt de geur van vers gebakken knieperties, glühwein en warme chocolade melk je tegemoet. In de molen draait een doorlopende film- en video presentatie over bijzondere molens. De avond wordt omlijst door muziek. Meezingen is toegestaan. Niet te missen zijn de midwinterhoornblazers die tussen 20.00 uur en 20.30 uur vanaf- en van onder de stelling hun klanken over de stad uitstrooien. Vrienden en niet vrienden zijn van harte welkom om de kennismaking met de molenaars en hun partners te hernieuwen. De molen is open van 13.00 uur tot 21.30 uur.

Vogelvriend



Bij alle dingen die in en rond de molen gebeuren zijn er jaarlijks terugkerende zaken zoals Molendag en Monumentendag. Sinds enkele jaren hoort daar ook bij dat in week 48 "De Vogelvriend" de jaarlijkse tentoonstelling houdt in De Zwaluw. Het was weer een gezellig gekwetter en een kleurrijk geheel. In het landelijke orgaan "Onze Vogels" heeft ook een enthousiast verhaal gestaan over deze bijzondere tentoonstellingslocatie. Stof en rommel naderhand? Absoluut niet, alles wordt na afloop grondig schoongemaakt door de vogelliefhebbers.

Molenmuis

Evenals in voorgaande jaren kregen wij het verzoek om in het kader van het cultuur-educatieprogramma voor basisschool-leerlingen mee te doen met het project Molenmuis, een erfgoedproject dat bestaat uit een prentenboek en een bezoek aan korenmolens de Zwaluw. Het boek is van Tjibbe Veldkamp en geïllustreerd door Hans Prij. Het gaat over de molenmuis die zich, tot groot ongenoegen van de molenaar, te goed doet aan het meel in de molen. Voor de kinderen is er een werkboek met opdrachten en liedjes. Bij het bezoek aan de molen proberen de leerlingen samen met de molenaar de molenmuis te verschalken. Wordt vervolgd.

De Linde



Een aantal weken geleden werden wij gebeld door Patrick Bruins. Patrick is één van de koks van het prachtige grand café De Linde aan het Kalkovenwegje in Hasselt. Men kan er vanaf 1 december genieten van een kopje koffie met huisgemaakt gebak of een uitgebreide lunch. Een groot deel van de medewerkers is cliënt van de J.P. van den Bent stichting. Deze stichting begeleidt mensen met een beperking en in De Linde worden zij opgeleid voor de horeca, daarbij ondersteund door begeleiders van de stichting. Patrick zou het leuk vinden als op de menukaart van De Linde pannenkoeken staan die gebakken worden met het pannenkoekenmeel dat ook in onze molen te koop is. Ook wil hij graag de zakjes pannenkoekenmeel verkopen in de winkel in dit pand. Hier worden ook andere streekproducten verkocht en cadeauartikelen die in de werkruimtes in De Linde worden gemaakt. Wij, als bestuur van de molen, vinden het een prachtig initiatief en werken van harte mee. Nieuwsgierig geworden na de contacten zijn Cor en ik zaterdag 1 december bij de opening van De Linde gaan kijken. Het was er al erg druk en daarom hebben we eerst een kijkje genomen in de winkel en de werkruimtes. Het restaurant zag er uitnodigend uit en aan een tafeltje bij het raam, met een prachtig uitzicht, hebben we genoten van een heerlijke kop koffie en een fantastisch belegde waldcorn bol. Er was keus genoeg op de menukaart die in een zelfgemaakt jasje gestoken is, evenals de bestek- en servet houder. Wij vonden het een leuke plek om te zijn en zijn zeker van plan om er vaker een bezoekje te brengen. Informatie: www.delindehasselt.nl en www.jpvandebent.nl
(Annet Wijnia)

