

# Nieuwsbrief

Maart 2013 - 16e jaargang nr. 1

Tekst: Anke Sterk/Annet Wijnia/gastschrijvers



Korenmol "De Zwaluw"

Beste molenvrienden,

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar zullen we de kopij van Frits Ozinga en Dirk Jan de Haan missen. Anke en ik gaan ons beste beentje voorzetten om er samen weer een leuke nieuwsbrief van te maken. Wij zullen de ervaring en inzet van de 'oude' rotten zeker gaan missen.

Annet

## Bestuurszaken

Helaas heeft Dirk Jan de Haan besloten om zijn functie als voorzitter van het molenbestuur neer te leggen. Tevens treedt hij af als bestuurslid. Tot zijn en onze spijt is na een zeer intensieve bestuursperiode van 12 jaar het moment aangebroken waarop het beter is om te stoppen met zijn werk voor de molen. Dirk Jan maakte sinds 2001 deel uit van het bestuur. In 2008 heeft hij de voorzittershamer overgenomen van Leslie Sisouw de Zilwa. Als voorzitter probeerde hij de grote lijnen te volgen en de vergaderingen van het bestuur op ontspannen wijze te leiden.

In al de bestuurlijke jaren heeft Dirk Jan zich met hart en ziel ingezet voor De Zwaluw. Hij heeft de verhuur van de molen op accurate wijze in goede banen geleid.

Geen eenvoudige taak, die veel tijd, telefoontjes en mailtjes vergde en vaak nog in de kleine uurtjes vervuld moest worden. Hij heeft de molen op de kaart gezet door de media zo vaak en zo goed mogelijk van informatie te voorzien. De vele prachtige foto's die hij heeft gemaakt zijn vaak in de media te zien geweest en fleurden ook de Nieuwsbrief op die hij samen met anderen schreef en waarvan hij ook de lay-out en het printwerk verzorgde.

Zijn jaarlijkse beeldpresentatie op de Nieuwjaarsbijeenkomst "Molenjaar in beeld" was voor ons allemaal een feestje van herkenning en plezier.

Sinds 2002 heeft Dirk Jan als Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand enkele tientallen huwelijken in de molen mogen sluiten. Daarbij vergat hij nooit even te refereren aan het bijzondere karakter van de huwelijkslocatie en aan de inzet van alle vrijwilligers en molenaars om de molen in stand te houden.

Dirk Jan vertegenwoordigde De Zwaluw in de SPHH (Stichting Promotie Hanzestad Hasselt), waarin hij opkwam voor de belangen van "onze" molen, samen met bestuurders van andere monumenten activiteiten organiseerde en contact met het gemeentebestuur onderhield.

Kortom een duizendpoot die we node zullen missen.



## Slepen

In de vroege ochtend van maandag 21 januari werden wij door de politie IJsselland geïnformeerd over een inbraak in de kantine van de IJsbaan. Op en rond het ijs werd een aantal terrastafels aangetroffen die tot de molen behoorden. Omdat de molen in beeld was voerde de politie ook daar een inspectie uit en trof bij de deuren sporen aan van braakschade, geen grote schade en er was niemand binnen geweest. Nader onderzoek bracht wel aan het licht dat de berging achter de molen de voorgaande avond of avonden bewoond werd. Het was min of meer geriefelijk ingericht, er stonden kaarsjes en een asbak. Lege flessen waren de stille getuigen. Er is bij Politie IJsselland aangifte gedaan. Het terras bij de molen is vrij toegankelijk. Het is een geliefde plek voor jonge mensen om er in de avonden te verblijven. Zolang dat met wederzijds respect gaat willen we dat graag zo houden en blijft ons terras vrij toegankelijk. De tolerantie mag natuurlijk niet van één kant komen.



Foto: Frits Ozinga

## Van de penningmeester

Een nieuw gezicht in het bestuur van beide stichtingen (Behoud en Vrienden). Bij de nieuwjaarsbijeenkomst heb ik al met velen kennis gemaakt maar de redactie vroeg mij om toch ook even een stukje in deze nieuwsbrief te schrijven.

Ik ben Marius van de Groep 49 jaar (en daarmee een jonkie in het bestuur). Ik heb de functie van penningmeester overgenomen van Gerard Admiraal. Ik ben getrouwd met Bea en samen hebben wij 3 zoons met aanhang. Wij wonen al zo'n 40 jaar in Hasselt en kennen de molen dus in al zijn historie en glorie. Natuurlijk zijn wij ook al jaren vriend van onze prachtige molen.

Overdag ben ik werkzaam bij KRC Accountants & Adviseurs in Wezep en Kampen. In onze vrije tijd toeren wij rond op de motor en genieten van een wandeling met onze labrador. Het bestuur van onze molen ervaar ik als een hechte club die samen met alle vrijwilligers en molenaars uiterst professioneel actief is om de molen in stand te houden, te gebruiken als molen én vol trots de molen aan iedereen laat zien. Graag tot ziens op een zaterdag of op één van de andere speciale dagen waarop de molen geopend is.

Groet,  
Marius

## Wegmalen jaar

29 december 2012, vol verwachting liepen we naar de molen voor een glaasje glühwein, een kniepertje en wie weet wat nog meer. Buiten was het koud maar in de molen was het lekker warm en gezellig. Heerlijk opgewarmd gingen we om acht uur met z'n allen naar buiten om naar het concert van de midwinterhoornblazers te luisteren. Leuke afsluiting van het jaar.



Foto: Dirk Jan de Haan

## Welkom op Molendag 2013

Op zaterdag 11 mei is het Nationale Molendag. De molenaars en de vrijwilligers hebben de molen er, na winteronderhoud en voorjaarsschoonmaak, 'spic en span' bij staan. Met vlaggen, muziek, pannenkoeken, kramen en naar wij hopen veel zon maken we er een prachtige dag van. Daarbij zijn onze Vrienden en natuurlijk ook familie, vrienden en burens onmisbaar voor het welslagen van deze dag. Wij nodigen jullie allen uit om koffie te komen drinken, een pannenkoek te eten en te genieten van de gezelligheid, de geboden muziek en de lekkere en leuke zaken die op de kramen worden aangeboden.

## Pannenkoekenmeel

## Wie helpt ons naaien



Het meel wordt verkocht in zakjes van stof en papier. Er is een behoorlijk gat geslagen in de voorraad stoffen zakjes. Er is stof gekocht, we kunnen aan de slag. Laat het ons weten. Tel.nr. 4772191.