

Nieuwsbrief

September 2013 - 16e jaargang nr. 3

Tekst: Anke Sterk/Annet Wijnia/gastschrijvers

Korenmolen "De Zwaluw"



Monumentendag 2013

De Stichting Overijsselse Molens (SOM) zet zich dit jaar 60 jaar in voor het behoud van de molens in Overijssel. In het kader van dit jubileumjaar viel De Zwaluw de eer te beurt om als gastheer op te mogen treden voor de officiële opening van Monumentendag. Gedeputeerde mevrouw Maij, burgemeester Bilder en een drietal bestuursleden van de SOM werden verwelkomd door Marius van de Groep, penningmeester van onze molen.



Dit gebeurde onder begeleiding van de vrolijke klanken van het orkest en de heerlijke geur van de versgebakken appeltaart. Ondanks de regen bood De Zwaluw een feestelijke aanblik. De molen was door onze molenaars opgetuigd met vlaggen en de unieke beschlinderde zeilen. Op het molenplein was van de nood een deugd gemaakt. Het complete Jeugdorkest van Irene liet zich niet uit het veld slaan en speelde vrolijk door, beschermd door inderhaast door de vrijwilligers opgezette tenten. Er werden toespraken gehouden en onder toezicht oog van de molenaars van dienst ging het bezoek gezamenlijk de vang lichten waardoor de wind zijn gang kon gaan en de wieken aan hun vlucht begonnen. Het bleef een gezellige dag met nog meer muziek, leuke stands en activiteiten voor de kinderen heerlijke pannenkoeken en, helaas ook, véél regen.

Van de molenaars

Vriendschap is zwijgen, niets zeggen maar een arm om de schouders leggen. Vriendschap is in iemands leven vreugde en verdriet mee beleven. Vriendschap is niets vragen maar gewoon helpen te dragen. Vriendschap is gauw even bellen om de laatste nieuwtjes te vertellen. Vriendschap is praten en vertrouwen dat de ander de mond kan houden. Vriendschap is durven te tonen welke gevoelens in je wonen. Aan goede vriendschap komt geen end waar ter wereld je ook bent. Vriendschap is een kostbaar kleinood dat met je meegaat tot in de dood. En heb je echte vriendschap gevonden legt ze een pleister op vele wonden. Daarom is het zo fijn om goede vrienden te zijn.
Schelte van der Lijn

Geheugensteuntje

Vandaag ontvangt u het derde nummer van de nieuwsbrief van dit jaar. Wij vragen u om even te controleren of u de bijdrage voor 2013 heeft voldaan. Bankiert u via internet dan helpt u ons door uw bank opdracht te geven tot periodieke overschrijving. Met één muisklik kunt u dit aanvinken. Het bespaart u en ons veel werk. Zolang het aantal vrienden niet verder groeit is het sturen van een accept giro of het vragen om een machtiging voor ons een te kostbare zaak en blijven wij u langs deze weg herinneren. Een belangrijke bron van inkomsten wordt gevormd door onze vrienden. Als gevolg van verhuizing, overlijden of andere oorzaken loopt het vriendenbestand terug. U kunt ons helpen het bestand op peil te houden door in uw omgeving een vriend te werven. Het lidmaatschap kost 12,00 euro per jaar (meer mag).
Frits Ozinga

Bericht over Wim Wubs.

Wim Wubs was molenaar van onze molen. Wim emigreerde een paar jaar geleden naar Hongarije. Vorig jaar is hij begonnen met het maken van wijn, hiertoe aangezet door een lokale wijnboer die het jammer vond dat Wim het plan had om de wijnstokken te rooien omdat die uitbreiding van zijn camping in de weg stonden. De boer stelde voor om wijn te gaan maken wat hem een veel beter idee leek. Zo gezegd zo gedaan. Wim oogstte de eerste druiven van zijn eigen wijnstokken, bij wijze van spreken achter huis. Wim stuurde via zijn zoon Mathias, junior molenaar, eind vorig jaar een paar flessen van zijn eigen wijn, wit en rood. Geproefd: het resultaat was verbluffend. In juni liet Wim weten dat de eerste wijn gebotteld was. Nu is op zijn website: www.wubshongarije.nl te zien hoe hij is toegetreden tot het Gilde van wijnmakers in Hongarije. Het is het verhaal van een molenaar die hier bromfietsen en motoren verkocht, naar Hongarije gaat om een camping te beginnen en daar wijnboer wordt.
Frits Ozinga



Meelzakjes

In de nieuwsbrief van maart deden we een oproep wie ons wilde helpen met het naaien van de zakjes voor het pannenkoekmeel. De brief was amper uit of er meldden zich al vrijwilligers voor deze klus. Inmiddels liggen de zakjes gestreken en bedrukt, door het drukkerijmuseum in Meppel, in onze voorraadkast. Bea van de Groep, Marrie Zandbergen, Marjan Akkerman en Wilma Leegsma, fantastisch dat jullie ons hebben geholpen om ruim 500 zakjes te naaien en te strijken.
BEDANKT.

Website molen De Zwaluw

Sinds kort is de website van de molen in de lucht en veel mensen weten ons al via dit medium te vinden:

www.molendezwaluwasselt.nl

Interview met onze webmaster Klaasjan Pol

Was dit de eerste website die je maakte?

Nee, maar de websites die ik tot nu toe heb gemaakt, maakte ik online. Dan moet je vooral weten hoe je informatie en plaatjes kunt uploaden. De site zelf is kant en klaar. Dit is de eerste website die ik offline gemaakt heb. Het was leuk om de verbazing te zien, toen de site ineens volledig op internet verscheen, waarbij alleen mijn vrouw had gezien hoe deze 'gegroeid' was.

Hoe kwam je aan de kennis om zo iets in elkaar te zetten?

Ik kwam aan de kennis door online informatie op te zoeken en vervolgens uit te proberen. Ik ontdekte dat bepaalde dingen kunnen door het een keer tegen te komen, bijvoorbeeld de virtuele rondleiding. En dan zoek ik uit welke programma's dat zouden kunnen en vervolgens leer ik het programma kennen. De virtuele rondleiding heb ik bijvoorbeeld gemaakt door heel veel foto's op de molen te nemen en die aan elkaar te plakken met een programmaatje. Voor het bedrijfje van mijn vrouw heb ik allerlei materiaal digitaal gemaakt. Op de school waar ik werkzaam was heb ik webquests gemaakt. Langzaam aan bouw je zo kennis en vaardigheden op. *Wat vind je het leukste onderdeel van de website en waar ben je trots op?*

Ik ben het meest trots op de virtuele rondleiding en het gedeelte waar je de foto's op kunt zoeken. En eigenlijk ook wel op het social media gedeelte.

Zit je privé ook op facebook? Ben je sowieso iemand van social media?

Nee, eerlijk gezegd niet. Ik heb facebook een paar keer geprobeerd, maar over mijn privé leven weet ik niet wat ik erop moet zetten. Ik heb nu wel heel veel plezier in het bijhouden van facebook van de molen. Veel Hasselters leer ik virtueel kennen, die ik dan soms ineens op straat zie fietsen.

Hoeveel tijd kost het bijhouden van de site jou? Heb je daar plezier in?

Steeds iets nieuws op facebook zetten kost nu nog veel tijd. Op dit moment willen veel mensen vrienden zijn. Ik geloof wel in de kracht van social media. Zo komt er meer bekendheid over de mogelijkheden om de molen te huren. En vanuit de vrijwilligers of het bestuur kan ik ook zaken laten weten, zoals bijvoorbeeld dat het trouwen in de molen vanaf nu goedkoper mag.

Al met al is het een leuke bezigheid, waarvan ik hoop dat die bijdraagt aan het behoud van de molen.