

Nieuwsbrief

Juni 2014 - 17e jaargang nr. 2



Redactie: Atty Gijsen



Korenmolen "De Zwaluw"

Beste molenvrienden,

Mocht in de vorige nieuwsbrief één zwaluw nog geen zomer maken; inmiddels is het volop zomer. In ons land betekent dat soms een slechte dag maar gelukkig ook veel dagen met mooi weer.

Op 10 mei, een van de minder mooie dagen, was het Nationale Molendag, deze dag stond dit jaar in het teken van de Jeugd. Het bestuur en de vrijwilligers hebben zich dit jaar extra ingespannen om er een bijzondere dag van te maken en dat is gelukt! Zeker 200 kinderen hebben met hun ouders of grootouders een bezoek gebracht aan de molen, waar ze hebben genoten van de diverse activiteiten en niet te vergeten van de rondleidingen die de molenaars hebben gegeven! Het weer werkte niet echt mee, maar dat heeft geen invloed gehad op het enthousiasme van de jeugdige bezoekers!

Op een hele mooie dag vond het huwelijk van één van onze molenaars plaats, hieronder leest u hoe hij deze dag ervaren heeft.

Het Huwelijk

Op 11 april was het dan zover, wij gingen trouwen!

Een hele bijzondere dag, want welke molenaar trouwt er nu in zijn eigen molen? Rond half een vertrokken wij samen op de tandem richting de molen, waar alle vrienden en familie ons al op stonden te wachten. Eenmaal aangekomen bleek dat de molenaars en vrijwilligers de hele ochtend al druk in de weer waren geweest en de molen hadden versierd in de zogenaamde 'Zaanse stijl'. Wauw, wat zag dat er mooi uit en wat was het een enorme verrassing voor ons! Prachtig gemaakt.

De ceremonie werd geleid door Dirk Jan de Haan en wat een prachtige ceremonie was het. Dat hij goed is in zijn werk wisten we al, maar hij heeft zichzelf wat ons betreft overtroffen.

De ringen kwamen uiteraard door het bekende luik, met dank aan de molenaars die boven stonden.

Na de ceremonie gingen de grote deuren van de molen weer open en daar stonden allemaal molenaars, bestuursleden, vrijwilligers en echtgenotes ons op te wachten met een prachtige rozenboog.



Wat voelden we ons bijzonder! We hadden dit totaal niet verwacht en dat maakte het extra leuk.

De rozen kregen we mee naar huis en hebben nog drie (!) weken gestaan.

Onze initialen die aan de wieden hingen tijdens de trouwdag, hangen inmiddels als mooie herinnering aan onze schutting. Het was voor ons een prachtige dag om nooit te vergeten, en dit was mede dankzij de molenaars, vrijwilligers en bestuursleden! Een ieder die hieraan meegeholpen heeft, bedankt namens ons allebei!

Evert en Renske

Molenuis

In het kader van de cultuureducatie voor de scholen in de gemeente Zwartewaterland werd in het blok Erfgoed ook dit jaar weer het project "de Molenuis" aangeboden. Twaalf scholen hebben zich hiervoor ingeschreven en in de maanden april en mei hebben 460 leerlingen van groep 1 en 2 de molen bezocht. De kinderen vonden het geweldig om met de molenaar boven in de molen te kijken, pannenkoeken te eten in het pakhuis en op de zolder die als bioscoop was ingericht, de dvd van de molenuis te bekijken. Ook wij, de vrijwilligers en molenaars hebben er heel veel plezier aan beleefd.

In Memoriam

Op 2 april 2014 overleed onze oud penningmeester Gerard Admiraal.

Vanaf 21 mei 2002 voerde hij die functie uit. Met grote nauwkeurigheid verzorgde Gerard de financiën. Gerard hield zijn administratie consequent handmatig bij. Het was een genoegen om kennis te nemen van zijn geschreven stukken. Behalve zijn inzet als penningmeester wist hij steeds weer bronnen aan te boren voor sponsoring in natura.

Wij zijn Gerard dankbaar voor zijn inzet en verliezen in hem niet alleen een gedreven bestuurder maar ook een bijzonder mens.



Nieuwe molenaars

In de nieuwsbrief van december vorig jaar heeft Foekje verslag gedaan van haar toelatingsexamen. Op 1 mei heeft Foekje het landelijke examen afgelegd. Dit werd afgenomen in de molen in Zalk. Foekje is geslaagd en mag zich nu met trots molenaar noemen! In december is Arjan de Lange geslaagd voor het molenaarsexamen. Dit betekent dat onze molen er in een half jaar tijd twee kersverse molenaars bij heeft gekre-

gen. De Zwaluw beschikt nu over zeven molenaars en één molenaar in opleiding, iets om trots op te zijn!

Gift

Jan Haverkate heeft het boek "Molens van Nederland" aan de Molen geschonken.

Het geeft een mooi beeld van een reis langs Hollandse molens is goed leesbaar en voorzien van veel mooie foto's en kaarten. Dit boek is ter inzage dus als u op zaterdagmiddag een bezoekje brengt aan de molen, informeer dan even bij de aanwezige molenaar of vrijwilliger.

Eerder schonk Jan ons al een handmolentje om voor kinderen het malen te demonstreren en een schoolplaat: "Molen interieur"

Het molentje heeft tot aan de aanschaf van de kleine handmolensteen dienst gedaan.

Over de handmolensteen leest u verder in deze nieuwsbrief. De schoolplaat vindt u op de maalzolder.

Handmolensteen



Op verzoek van onze molenaars hebben we een handmolensteen of 'kweern' aangeschaft. Met deze kweern kunnen de molenaars ook bij windstil weer aanschouwelijk maken hoe de grote molenstenen werken als ze het graan tot meel vermalen.

Kinderen vinden het geweldig als ze zelf even mogen malen. De aanschaf van deze stenen en een aantal andere zaken betreffende presentatie en educatie werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Broodmixen

Al een heel aantal jaren wordt in de molen pannenkoekmeel verkocht. Op zaterdagmiddag, als de molen draait en open is, kregen we vraag naar andere soorten meel. Wij zijn daarvoor naar de molen in Lettele gegaan en hebben daar op ons gemak rond gekeken. Keus genoeg en diverse soorten broodmix ingekocht. Verpakt in de welbekende molen De Zwaluw meelzakjes staan ze in onze molen te wachten op een nieuwe eigenaar.

Monumentendag

Om alvast in uw agenda te zetten:

13 september is het Monumentendag!

Het bestuur, de molenaars en vrijwilligers wensen alle molenvrienden een hele mooie zomer toe!