

Nieuwsbrief

Dec. 2011 - 14e jaargang nr. 4

Tekst: Frits Ozinga en Dirk Jan de Haan Foto's: ©djh

Korenmolens "De Zwaluw"



Beste molenvrienden,

Van de molenaars



Op dinsdagavond 1 november werd door ons als molenaars afscheid genomen van collega Gerrit Strijkert. Gerrit was een van de molenaars van het eerste uur. Begonnen in 1997 als molenaar in opleiding op de Zwaluw behaalde hij in 1999 het molenaarsdiploma. Ik deed samen met Gerrit het molenaars examen. Veel hebben wij bij onze opleiding te danken gehad aan de voortreffelijke begeleiding van Theun Vellinga, toenmalig instructeur van het Gilde. Gerrit was een fijne collega, rustig en altijd vriendelijk in de omgang en altijd bereid om een dienst te ruilen als dat gevraagd werd. Gerrit draaide ook regelmatig op de Monnikenmolen in Sint Jans klooster en op watermolen De Wicher in de Weerribben waaruit wel blijkt dat hij een passie had voor windmolens. Bij het klimmen der jaren werd het klimmen in de wieken wel eens te veel. Dat was het moment waarop het besluit werd genomen om te stoppen met het vak. Wij hebben met alle molenaars het afscheid een klein feestelijk tintje gegeven en Gerrit het boek Overijsselse windmolens van toen en nu, geschreven door Gerard Varwijk, aangeboden. Een prachtig naslagwerk waarin alle nog bestaande windmolens uit Overijssel worden beschreven. De molenaars van de Zwaluw wensen jou nog veel gezonde jaren toe en hopen je nog vaak als bezoeker op De Zwaluw te zien. (Schelte van der Lijn)

Eerste vrouwelijke molenaar



Sinds kort is het molenaarsteam aangevuld met een molenaarster. Al heel erg lang koesterden wij de wens dat ooit nog eens een vrouw als molenaar de molen zou draaien. En nu is het een feit: Foekje Pol is de nieuwe

collega. Al sinds zij in Hasselt woonachtig is wordt zij geboeid door de molen. Bijna van uit huis kan zij de molen zien draaien. Met enige regelmaat verscheen Foekje 's zaterdags en tijdens open dagen op de molen, observeerde alle handelingen van de molenaars en luisterde aandachtig naar wat ze vertelden over hun molen. De indrukwekkende balkenconstructie en ook de zware houten wielen die bijna geruisloos draaien, het geluid van de stenen die het graan malen, het fascineerde haar intens. Het duurde niet heel erg lang voor Foekje het besluit nam om de opleiding tot molenaar te gaan volgen.

Er werd informatie verzameld van het Gilde en lesmateriaal aangevraagd en op de zaterdags draait ze nu als "molenaar in opleiding" mee met de mannen. Namens alle medewerkers heten wij Foekje van harte welkom op de Zwaluw en wensen haar veel succes met de opleiding.

Molenaarsavond



Het is inmiddels traditie geworden dat de molenaars op de voorlaatste dag van het jaar een inloopavond houden in de molen.

In voorgaande jaren een groot succes en successen zijn voor herhaling vatbaar. Ongelukkigterwijls valt dit jaar de inloopavond samen met het Van der Hulst festival. Niettemin hebben de molenaars besloten om wel door te gaan. De verlichte molen past uitstekend in het decor en in de sfeer van het van der Hulst festival in de binnenstad.

De Zwaluw mag dan wel iets buiten de route liggen maar een wandeling naar de Stenendijk is zeker de moeite waard.

In de molen is het aangenaam warm, de geur van vers gebakken knieperties en van warme chocolademelk komt u tegemoet. Er is koffie met koek en er is glühwein. Molenaar Schelte van der Lijn streelt of kastijdt, al naar gelang, de toetsen van het keyboard, meezingen mag. In de molen wordt een doorlopende "Rond de Molen" foto en video presentatie vertoond. Tussen 20.00 uur en 20.30 uur midwinterhoorn blazen op de stelling, mag u zeker niet missen. Een unieke gelegenheid om op deze voorlaatste dag van het jaar kennis te maken met de molenaars en hun partners die van deze avond iets bijzonders maken. Vrienden, en niet vrienden zijn van harte welkom.

De molen is open van 16.00 uur tot 21.30 uur.
Toegang gratis

Vogelvrienden in De Zwaluw



Het was weer week 48 en daar waren ze weer: de leden van "De Vogelvriend" uit Hasselt met hun vogels. De tentoonstelling was weer groter dan het voorgaande jaar: 262 prachtige vogels hielden De Zwaluw 5 dagen gezelschap. Eén van de landelijke keurmeesters was zo enthousiast over de locatie dat hij speciaal een brief stuurde met zijn complimenten. Verder wordt er in een landelijk verenigingsorgaan binnenkort aandacht besteed aan deze bijzondere tentoonstellingslocatie.

Onze schoonmaakster hield haar hart vast voor al het stof dat zij na afloop zou moeten verwijderen, maar er was geen stofje meer te bekennen. De vogelvrienden zijn niet alleen zeer bedreven in het kweken van mooie vogels, ze zijn ook zeer vaardig in het opruimen en schoonmaken. Petje af!

De plaatselijke vereniging heeft met deze tentoonstelling in de molen inmiddels een traditie opgebouwd die nog jaren zal worden voortgezet. Dat u het maar weet: de komende decennia is de molen in week 48 verhuurd.

Old geriedskop

Onlangs ontvingen wij een uitgebreide verzameling oude handwerktuigen zoals die ooit gebruikt werden op de boerderij, goed onderhouden en mooi om te zien. Een aantal stukken heeft direct te maken met de molen. Andere stukken meer met de omgeving, zoals het land rondom de molen. De werktuigen werden ons aangeboden door dhr. Stoffer Jonker van de Wygher v. Russelstraat en zijn afkomstig van diens vader die boer was in Zeeland. Als we klaar zijn met de realisatie van de inrichting van de zolder boven de bezoekersruimte krijgen alle voorwerpen een plaats en zullen ze worden benoemd. Ze zijn dan tevens te bezichtigen door bezoekers. De aanzet tot een permanente expositieruimte is hiermee weer een stukje dichterbij gekomen.

Beste wensen

Ook wij ontkomen er niet aan: we moeten bezuinigen. Daarom dit jaar geen separate oudejaarsgroet, maar vanaf deze plaats wensen wij u:

Een heel goed 2012