

Nieuwsbrief

September 2019 - 22e jaargang nr. 2



Redactie: Atty Gijsen



Korenmolen "De Zwaluw"

Beste molenvrienden,

Een al langer gekoesterde wens is in vervulling gegaan; er is een officiële fietsroute langs de molen! Bij een bijeenkomst van de IJsseldelta kwam deze wens naar voren. De coördinator van de ANWB adviseerde om de plaatselijke ANWB-consul Wim Reuvekamp te benaderen met het verzoek om een fietsroute te ontwerpen. De route is er gekomen maar het verzoek om deze op te nemen in de ANWB-routeboekjes werd helaas niet gehonoreerd omdat men in de regio Zwolle al voldoende routes heeft. Bovendien kost het extra capaciteit om nieuwe routes jaarlijks te controleren, zo was door de toeristenbond in de afwijzingsbrief aangevoerd. Het bestuur van De Zwaluw heeft toen besloten om de door de consul ontworpen route in eigen beheer uit te geven. Er ligt nu een fraai uitgevoerde en informatieve route klaar voor de fietsliefhebbers onder de naam "Stenendijk-route". Zoals bekend is de Stenendijk de enige overgebleven gemetselde zeevering in Nederland. De fietsroute van 30 kilometer is gratis verkrijgbaar in Hasselt bij Grand Café De Linde, het TIP, de Werkplaats en in Zwolle bij Hotel Van der Valk en Camping de Agnietenberg. En natuurlijk ligt de nieuwe route bij korenmolen De Zwaluw aan de Stenendijk.



De mooiste skyline van Hasselt

Even voorstellen

Sinds twee maanden ben ik vrijwilliger bij de molen. Op Molendag jongstleden ben ik daarvoor gevraagd en het leek me een goede tijdsbesteding. Mijn naam is Boudewijn Zuidema, ik ben 66 jaar en sinds drie jaar gepensioneerd en 45 jaar werkzaam geweest als stadstimmerman, eerst voor de gemeente Hasselt, sinds de herindeling Zwartewaterland genoemd. Mijn hobby's zijn: schaatsen, fietsen, lezen en vissen; stil zitten kan ik moeilijk! Ik ben 45 jaar getrouwd met Ali, we hebben twee kinderen en zeven kleinkinderen. We wonen ook al 45 jaar op loopafstand van de molen dus mooi dicht bij huis. Ik hoop op een mooie tijd en zal me zo veel mogelijk inzetten als vrijwilliger.



Boudewijn Zuidema

Geschiedenis van de Nederlandse Molens

Aan de horizon van het Nederlandse landschap zag men eeuwenlang in alle windrichtingen wel een molen. Op heel oude schilderingen staan ze al afgebeeld. Molens werden gebouwd om de drijfkracht te leveren voor het werk dat in die molens plaatsvond. Zolang de mensheid graan verbouwt voor voedsel, bestaat er behoefte om graan tot meel te verwerken. Eeuwenlang deed men dit met primitieve hulpmiddelen door middel van hand- en lichaamskracht, later door rosmolens (met paardenkracht dus). In een later stadium ontstond de windmolen die in ons vlakke, winderige land veel opgang deed. Er zijn twee soorten molens: de watermolen die door waterkracht in beweging wordt gezet en de windmolens die door de wind worden aangedreven. Als zich in de nabijheid van de plaats waar men een molen wilde bouwen, obstakels bevonden in de vorm van opgaande gebouwen en bomen, dan maakte men de molen zo hoog dat zij zo min mogelijk windbelemmering ondervond. Om toch de zeilen te kunnen voorleggen en te zwichten (minderen), te kruien (in de wind zetten) en de vang (rem) te kunnen bedienen, werd er rondom de molen een platform (stelling) aangebracht. Het onderliggende gedeelte werd meestal als extra opslagplaats gebruikt. Dit type molen is door de hoogte en de stelling gemakkelijk te herkennen. (met dank aan de *Hollandse Molen*).



Een mooi voorbeeld van een stellingmolen

Even voorstellen

Ik ben Jaap Cornelissen 38 jaar oud, getrouwd en vader van een dochter van 2,5 en een dochter op komst in oktober. Sinds twee en een half jaar woon ik in Hasselt en sinds de open molen dag ben ik op zaterdag vaak te vinden op de molen. Bij de open molen dag ben ik enthousiast geworden en heb ik mij aangemeld als vrijwilliger. Ik heb een paar keer meegedraaid en daarna heb ik mij aangemeld voor de opleiding tot vrijwillige molenaar. Ik ben met Peter Westerink als instructeur druk bezig met de opleiding en de leerstof. Ik vind het super om met mijn handen bezig te zijn, de molen te laten draaien en te behouden voor de toekomst. Voor werk ben ik operator en beheerder van de akoestische testfaciliteiten van het NLR; ik doe daar geluid, stroming en trilling metingen. In mijn vrije tijd klus ik graag in en om het huis, ben ik hobbybierbrouwer en doe graag leuke dingen met mijn familie. Ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin bij de molen en kijk er naar uit om iedereen te leren kennen.



Jaap Cornelissen in actie

Plekken van plezier

Het thema van monumentendag 2019 is Plekken van plezier en wat is plezieriger dan een bezoek aan een molen! Ook De Zwaluw opent haar deuren op zaterdag 14 september. Er zijn weer diverse activiteiten: om 12.30 uur een concert van het Hasselts Mannenkoor; van 14.00 uur tot 14.30 is er een optreden van het jeugdorkest van Hasselts Fanfare o.l.v. Jennifer Krale. De foto expositie van Bianca van de Berg is nogmaals te bewonderen. Bianca heeft Hasselters van één tot 100 jaar gefotografeerd. De portretten zijn allemaal in zwart wit, dit schept rust. De expositie was al te zien bij de Belevingsfietsroute tijdens het Eufieest en is zeker de moeite waard om nogmaals te gaan bekijken. Verder worden er weer pannenkoeken gebakken en geven de molenaars rondleidingen. U bent van harte welkom op zaterdag 14 september bij de molen: een Plek van plezier!