

Nieuwsbrief

Juli 2021 – 24e jaargang nr. 1



Redactie: Atty Gijsen



Korenmolen "De Zwaluw"

Beste molenvrienden.

Eindelijk, op 5 juni was het zover, de molen mocht weer open voor bezoekers. Molenaar Evert was deze dag molenaar van dienst en heeft de eerste bezoekers mogen verwelkomen en dat heeft hij geweten, maar liefst 20 bezoekers kwamen deze middag naar de molen. Evert praatte zich de blaren op de tong maar, zei hij, dat heb ik er graag voor over want daar doe je het toch voor als molenaar, vertellen over onze prachtige molen! Dat de molen er zo mooi bij staat is te danken aan de vrijwilligers die in de periode dat de molen in verband met corona dicht was, elke donderdag met zijn tweeën kwamen om dit te bewerkstelligen. De tuin, het molenplein alles ziet er fantastisch uit. Vanaf nu mogen de vrijwilligers ook weer met zijn allen komen, ze genieten hiervan want zij hebben de gezelligheid van het gezamenlijk koffie drinken het afgelopen jaar gemist.

Inmiddels staan de eerste huwelijken alweer gepland en ook de verhuur komt weer langzaam op gang. Molendag ging dit jaar helaas niet door maar Monumentendag op 12 september moet zeker lukken. We gaan er iets moois van maken met hopelijk veel bezoekers.

Er is ook verdrietig nieuws. Molenaar van het eerste uur Theo van der Lijn is overleden. Tevens kregen we een overlijdenskaart van oud-vrijwilliger Arie van der Werken. Van der Werken was vooral in de beginperiode betrokken bij de molen en heeft toen alle elektriciteit en schakelkasten in de molen aangelegd. Destijds kwam je Arie regelmatig in de molen tegen met kabels om zijn schouders om zijn werkzaamheden te verrichten. Voor Theo en Arie is de molen in de rouwstand gezet.

Denkend aan Holland.

Op 5 juni zijn er vanaf het Zwartewater opnamen gemaakt van De Zwaluw voor het programma Denkend aan Holland met Janny van der Heijden (Heel Holland Bakt) en André van Duin. Op verzoek van omroep Max draaiden de wieken; molenaar Evert had voor deze speciale gelegenheid de wieken met vlaggetjes versierd.



Dit programma wordt in augustus uitgezonden. De precieze datum is nog niet bekend.

Voorstellen nieuw bestuurslid.

Sinds maart hebben we een nieuw bestuurslid: Ineke van de Velde. Ineke was al eerder actief voor de molen tijdens Molen- en Monumentendagen. Ook deed Ineke mee aan de wedstrijd Heel Hasselt Bakt. Zij won daar een zeer verdiende tweede prijs. Ineke gaat zich bezighouden met de verhuur. Inmiddels heeft Ineke haar eerste bestuursvergadering bijgewoond en contacten gelegd met huurders.



Ineke van de Velde

In memoriam.

Schelte (Theo) is overleden. Wat raakte dat bericht mij. In de tijd dat ik molenaar in opleiding was heb ik veel met Schelte gedraaid. Hij was niet van het benoemen van alle balkjes, rondsels en andere onderdelen, maar kon opzeilen als de beste. En ook op zijn afscheid benoemde ik het: Nog steeds galmt de stem van Schelte na in mijn hoofd wanneer ik een zwieper aan het zeil geef. Hij riep dan: 'Ruiimte geven!' En dat maakt dat ik bijna nooit mis gooi. Voor het programma voor kleuters 'De molenuis' was Schelte ook vaak op de molen te vinden. We hadden een mooie samenwerking want ik legde de werking van de kap uit door de pet van Schelte op z'n hoofd rond te draaien. Wat heb ik ook genoten van het maken van 'de film op zeilen'. Ik mocht de molenaarsvrouw spelen en Schelte was de molenaar. Een lol dat we gehad hebben! Het liep niet goed af tussen de molenaar en z'n vrouw, want de film eindigt met een Schelte die achter z'n vrouw aan jaagt met een bezem. Maar de film was geweldig. Ook de muziek die Schelte maakte op zijn keyboard heb ik zeer gewaardeerd. Het paste zo goed bij molen- of monumentendagen. Het bracht de juiste sfeer op het

molenplein. Hij bleef ook na z'n 'molenaarspensioen' de molen bezoeken op hoogtijdagen, samen met zijn vrouw Tini. 85 jaar mocht hij worden, waarvan denk ik wel zo'n kwart verbonden met de molen. Wat zal hij gemist worden, door ons, maar natuurlijk nog het meest door zijn geliefden.

Foekje Pol



Theo van de Lijn

Vriendenbijdrage

De jaarlijkse vriendenbijdrage is een belangrijke en onmisbare inkomstenbron om het huishoudboekje van Korenmolen "De Zwaluw" sluitend te krijgen. Ook dit jaar willen wij deze (vrijwillige) bijdrage onder uw aandacht brengen en u uitnodigen om een steentje bij te dragen aan het behoud van onze prachtige molen. U kunt het bedrag overmaken op: bankrekening **NL89 RABO 0325.6435.55** t.n.v. Stichting Vrienden Korenmolen "De Zwaluw" of bankrekening **NL11 RABO 0325.6113.00** t.n.v. Stichting Behoud Korenmolen "De Zwaluw", als u gebruik wilt maken van de extra giftenaftrek in het kader van de ANBI regeling. Mocht u de vriendenbijdrage voor 2021 inmiddels hebben overgemaakt dan willen wij u daar hartelijk voor danken.



De medewerkers van De Zwaluw wensen iedereen een fantastische zomer!