

Nieuwsbrief

April 2022 – 25e jaargang nr. 1



Redactie: Atty Gijsen



Korenmolen "De Zwaluw"

Beste molenvrienden.

Woensdag 23 maart, een bijzondere dag, alle coronamaatregelen zijn opgeheven. Dit is goed nieuws ook voor de molen, molenaars kunnen nu weer zonder beperkingen bezoekers ontvangen en vertellen over onze fantasische molen.

In de voorgaande maanden heeft het interieur van de molen een ware metamorfose ondergaan. Door de jaren heen hadden steeds meer attributen hun weg gevonden naar de muren van de molen; deze waren niet altijd gerelateerd aan de molen. In goed overleg is er een schifting gemaakt van wat wel en niet met de molen te maken heeft. De muren zijn opnieuw gesaust en er is mooie indirecte verlichting gekomen. Het resultaat mag er zijn. En dit allemaal gerealiseerd door de vaste groep vrijwilligers. Op het laatst moest er nog even flink doorgewerkt worden in verband met een gepland huwelijk op twee februari. En het is gelukt! Samen met de nieuwe tafels en stoelen heeft de molen een frisse uitstraling gekregen.



Het nieuwe interieur

Werkzaamheden aan de omloop

Niet alleen is er hard gewerkt aan de binnenkant van de molen, ook de omloop is onderhanden genomen. Een aantal planken was aangetast door zwam en zwam is iets wat je niet wilt hebben in een oud monumentaal pand als de molen. Al deze planken zijn vervangen door eikenhouten planken. Deze planken hebben een paar maanden in de opslag van bestuurslid Jan Kijk in de Vegte liggen drogen. De vrijwilligers hebben de oude planken verwijderd en vervangen door deze nieuwe planken. De zwam is behandeld en er wordt nauwlettend op toegezien dat het niet weer terugkomt.



Werkzaamheden aan de omloop

Molendag

Nu alle maatregelen van tafel zijn wordt er ook weer nagedacht over Molendag; de laatste twee jaar hebben we het zonder moeten doen. Dus noteer alvast in uw agenda: Molendag zaterdag 14 mei, we maken er met zijn allen een bijzondere dag van!



Alle Nederlandse molens gaan draaien!

Dit jaar viert het Gilde van Vrijwillige Molenaars het 50-jarig jubileum en heeft daarom 2022 uitgeroepen tot Jaar van de Molenaar! In 1972 is het Gilde van Vrijwillige Molenaars opgericht door een aantal enthousiaste molenaars die het beroep en ambacht van (winden water)molenaar aan het hart ging en deze voor de toekomst veilig wilden stellen. Op zaterdag 9 april tussen 11.00 en 12.00 uur willen de molenaars, aangesloten bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars een recordpoging doen om, in het kader van het Jaar van de Molenaar, alle draaivaardige molens in Nederland gelijktijdig te laten draaien. Het heeft als doel het belang van het ambacht van molenaar te ondersteunen. Het Gilde

hoopt hiermee de interesse voor het ambacht van molenaar te vergroten om zo meer vrijwilligers te werven zodat onze molens in de toekomst kunnen blijven draaien. Ook De Zwaluw doet mee aan deze recordpoging. De molenaars van De Zwaluw nodigen u daarom van harte uit om bij deze recordpoging aanwezig te zijn op zaterdag, 9 april tussen 11.00 en 12.00 uur.



Molenspreuken

Wist u dat er veel spreekwoorden bestaan die iets met de molen te maken hebben?
Zomaar een paar voorbeelden:
Hij loopt met molentjes – hij is gek .
Mijn molen maait niet meer – mijn gebit is slecht.
Hij is van bisschop maalder geworden – hij is arm geworden.
Een stille molen maalt geen meel – men bereikt niets zonder te werken.
Zolang de ezel zakken draagt, heeft de mulder hem lief – vleien gebeurt alleen zolang het voordeel oplevert.
Hij heeft een klap van de molenwiek gehad – hij is een warrig persoon / hij is prettig gestoord.
Dat is koren op zijn molen – dat is naar zijn zin, dat komt hem van pas.
Het zit al in de molen – er wordt aan gewerkt.
De molen is door de vang – de zaak is in de war.
De molen naar de wind keren – zich gedragen naar omstandigheden.
Draaien als een molen – licht van mening veranderen.