

Nieuwsbrief

December 2022 – 25e jaargang nr. 3



Redactie: Atty Gijsen



Korenmolen "De Zwaluw"

Beste molenvrienden.

En weer werden de medewerkers van De Zwaluw blij verrast met het bedrag van de Rabo ClubSupport, € 1.591,96, een prachtig bedrag! Alweer voor de zevende keer doet De Zwaluw mee aan de actie Rabo ClubSupport. Omdat er altijd wel wat te klussen valt aan onze molen is het niet zo moeilijk om een goede bestemming te vinden voor het bedrag. Deze keer hebben we als projectdoel de schilderbeurt van de molen gekozen. Een prijzige klus waar we wel wat financiële ondersteuning voor kunnen gebruiken. Het blijft hartverwarmend dat er zoveel leden van de Rabobank weer op Zwaluw hebben gestemd, dank daarvoor! Schreven we in een van de voorgaande Nieuwsbrieven dat de kinderen uit Emmeloord naar onze molen kwamen, ook de kinderen uit Zwolle weten de weg te vinden naar de Molen in Hasselt. Juf Bea vertelt hierover.

Cultuureducatie in molen De Zwaluw te Hasselt

In de derde week van september bezochten twee kleutergroepen van KBS De Wilgenburg uit Zwolle, Korenmolen De Zwaluw te Hasselt. In de bus naar Hasselt toe, zagen ze de molen vanaf de brug over het Zwartewater al draaien. Daardoor liep hun enthousiasme al aardig op. Ze werden aan De Stenendijk ontvangen door de molenaarsvrouw, die in gepaste kledij uit de vorige eeuw hen van harte welkom heette.



In de molen kregen de kinderen uitleg over de werking van de molen van de molenaar. Gelukkig stond er wind en zwiepten de wieken mooi in het rond. De molenaar legde uit dat het graan vroeger via de steile trappen omhooggetild moesten worden, maar dat er later een mooi trucje op bedacht werd door middel van een katrol en het leek of de zak-

ken graan door middel van een simpele ruk aan een touw naar boven getoverd werden. De verbazing was groot, toen er ineens een zak uit het luik in de vloer verscheen. De kinderen hebben ervaren dat de molen erg hoog was, ze moesten twee steile trappen op en eenmaal boven was het naar beneden kijken erg spannend; wat was het diep!



Ze hebben graan gevoeld, gezien hoe de molensteen het vermaalde tot meel. En ze zagen dat hoe harder de wieken draaiden, hoe meer meel er gemaald werd. Ook wisten ze niet dat de molenaar de wieken kon remmen en zo helemaal tot stilstand kon brengen. De molenaarsvrouw liet het verhaal van de molenmuis zien en liet deze muis ook nog even over de tafel lopen, hilariteit alom. Daarna mochten ze een molentje knutselen en kregen ze limonade met een pannenkoek toe. Gevuld en voldaan ging de reis per bus weer terug naar school. De kinderen waren erg onder de indruk van alles wat ze gezien ervaren en geleerd hebben. Daarom kwam al snel de vraag; wanneer gaan we weer naar de molen? Het is een aanrader voor basisschoolkinderen, zo'n superleuk, plezierig en educatief uitje!



Raadsel

Ineens hing het er, een bordje met een gedicht van Harm Meuleman. Bij navraag bleek geen van de medewerkers van de molen te

weten wie dit bordje had opgehangen. Wie o wie helpt ons dit raadsel op te lossen?

Meelzakjes vullen

Tijdens Molen- en Monumentendagen genieten veel bezoekers van de heerlijke pannenkoeken en een lekker plakje kruidkoek. De kruidkoekmix en het pannenkoekenmeel zijn afkomstig van Molen De Weert in Meppel. Onze molen is weliswaar maalvaardig maar kan niet aan de hygiënevoorschriften voldoen, daarvoor zou iedere dag gemaal moeten worden. De molenaars van De Zwaluw malen iedere zaterdagmiddag maar alleen om een demonstratie te geven van het maalproces. Regelmatig worden er dus grote zakken pannenkoekmeel en kruidkoekmix gehaald in Meppel die vervolgens in zakjes met het logo van de Zwaluw worden gedaan. Een hele klus; dit jaar zijn er 440 zakjes pannenkoekmeel en 110 zakjes kruidkoekmeel gevuld. Alle hulp is dan welkom zelfs de kleinkinderen van bestuursleden helpen regelmatig.



Een uiterst precies werkje!

Bestuur, molenaars en medewerkers van Korenmolen De Zwaluw wensen alle vrienden gezellige feestdagen en een gezond 2023 toe!

