

Nieuwsbrief

April 2024 – 27e jaargang nr. 1



Redactie: Atty Gijsen



Korenmolen "De Zwaluw"

Beste molenvrienden.

Een molen zonder vrijwilligers, onmogelijk! Elke donderdag zijn de vrijwilligers van De Zwaluw aanwezig. Eerst wordt er onder het genot van een kopje koffie bijgepraat zodat iedereen op de hoogte is van elkaars wel en wee. Dan komt Ineke met de opdracht hoe de huurders dit weekend de opstelling in de molen willen hebben. En dan aan de slag. Het zijn echt alleskunnners, van hovenier tot timmerman, elektricien en schilder. Afgelopen maanden was de stelling aan de beurt. De nieuwe planken werden een voor een neergelegd. En omdat de kinderen van groep één en twee weer kwamen voor het project Molenmuis, werd er een extra leuning geplaatst voor de veiligheid. Kortom niets is hen teveel!



Extra leuning



Het plaatsen van de nieuwe planken

Molenmuis

Maar liefst 254 kinderen uit groep één en twee van de scholen uit Hasselt en omgeving kwamen dit jaar naar de molen in het kader van het project Molenmuis. Op school was hier al aandacht aan besteed dus de jonge leerlingen kwamen goed beslagen ten ijs. Op het Molenplein werden ze welkom geheten door de vrouw van de molenaar. Binnen werd de groep in tweeën gesplitst en ging de ene helft met de molenaar naar de molen en de andere kinderen gingen met de vrouw van de molenaar naar de film over het ondeugende (molen)muisje kijken. Daarna was het de tijd voor de pannenkoeken en een glaasje limonade en kon er nog een kleurplaat gemaakt worden. Deze moest als voorbeeld dienen voor de nieuwe kleuren van de molen, want de molenaarsvrouw wilde wel eens wat anders dan altijd maar dat saaie groen en wit. Toen de kleurplaat klaar was en de pannenkoeken waren opgegeten gingen de groepen wisselen.



Smullen van de pannenkoeken

Nieuwe brandblussers

Het zal niemand verbazen dat brandpreventie een belangrijk item is bij een rietgedekte molen. Begin dit jaar zijn alle brandblussers vervangen door nieuwe en is de Zwaluw weer "brandproof"



De Zwaluw zoekt nieuwe molenaars

De molenaars van de Zwaluw zijn op zoek naar nieuwe collega's. Het is een fantastisch vak en sinds kort staat het ook nog op de Unesco werelderfgoedlijst. Kun je zomaar molenaar worden? Molenaar Foekje Pol vroeg het zich destijds af en ja, zegt ze, het is waar, je kunt echt zomaar molenaar worden. Man, vrouw, groot, klein, jong, oud....Natuurlijk is het wel handig als het je lukt om een trap op te klimmen en als je met regelmaat op zaterdagmiddag op de molen kunt zijn. Maar echt, er is meer mogelijk dan je denkt. Foekje weet nog dat ze een vrouwelijke molenaar ontmoette die haar hoogtevrees overwonnen heeft door molenaar te worden. Ja, zelfs dat kan. Daarom onze vraag aan jullie allemaal: Wil je molenaar worden? Ken je iemand in je omgeving die molenaar wil worden? Neem dan contact met ons op! Wij kunnen je alles uitleggen over de opleiding (die zo lang kan duren als jezelf prettig vindt), over het opleidingsmateriaal, over de molen, over alle molenaars, vrijwilligers en bestuursleden die bij de molen betrokken zijn en over de zaterdagmiddagen wanneer de molen open is. En als je wel betrokken wilt zijn bij de molen, maar het (nog) niet ziet zitten om molenaar te worden? Vrijwilligers hebben we ook altijd nodig. Wie weet word je wel sneller door het molenvirus gegrepen dan je op dit moment verwacht.



Les van de molenaar

Molendag 11 mei 2024.

Een datum om alvast in de agenda te zetten. De voorbereidingen zijn op dit moment in volle gang. Het belooft weer een gezellige dag te worden, met kraampjes op het molenplein, heerlijke vers gebakken pannenkoeken en, al bijna een traditie, zalm van Proefvis! Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de rondleidingen door de molenaars!